



**GODT GÅET GAMLE ÅR 2008**

hermed en lille hilsen fra vidtløftighedernes prins, stadig med base i nyborg og med luftkasteller så monumentale, at de får broen til at dværges ...

det har været året hvor *Alfabetisk Orden* fik sin første stormester og megen hersen er det blevet til med de menige medlemmer, der imidlertid nok skal få det lært ...

på *Kanal Kedelig* har der været spredt aktivitet og bunken af fraklip er vokset til farlige højder, men indtil videre sidder jeg på dem ...

batteriet på den ene stationære computers bundkort er stået af i løbet af den seneste måned og har dermed givet mig det første konstaterede tilfælde af kronologisk inkonsistens ...

mit første seriøse forsøg med Nanowrimo blev en betinget succes på den måde, at jeg nu sidder med en halvfærdig dobbeltroman i Ace Book-stil hvor den første halvdel (den nemme) er færdig, mens det trækker ud med den anden (den svære, der trækker både tænder og minder ud...) forbilledet skal illustrere stemningen i den sidste del ...

årets eneste virkeligt seriøse ambition var at nå op på 100 Facebook-venner og det lykkedes lige akkurat (tak til Ole Egede Petterson – manden, der redede mig på stregen og som nu omsider har afsløret sit mellemnavn for verden ... og så med et i Inspector Morse-klasse..!)

årets andet højdepunkt må være at Google nu oversætter til og fra dansk ... det har givet mange underholdende og arbejdsbesparende oplevelser – ingen tvivl om at COPY/PASTE bliver for det 21. århundrede hvad TÆND/SLUK var for det 20. ...

senest er jeg blevet optaget af et projekt kaldet *Museum of Lost Sounds*, der forsøger at samle og bevare lyde, der er, eller er ved at, forsvinde ... jeg er især glad for sektionen med lyde fra drejeskivetelefoner i klassiske filmscener

ellers er byen præcis så kedelig som den altid har været og det seneste højdepunkt er stadig slaget der fandt sted under svenskekrigene ...

hvad kan jeg ellers sige om året der gik..? jeg gik heller ikke med hat det år ... blev klippet fire gange ... og at jeg stadig er bedst til parforhold, når jeg er alene ...

nyborg den 31. januar 2008  
klaus johansen, hans severin ghemte & walter f. lake  
(den gode, den dumme og den glemsomme ...)